

Waarom doet afscheid nemen zo'n pijn?
We wilden nog zolang bij je zijn.
De pijn die je hebt geleden,
is niet te beschrijven.
Niemand zal kunnen voelen wat jij hebt doorstaan...

Toch bleef je vechten,
keer op keer, dag en nacht,
dit zelfs met je laatste tikkeltje kracht.

Rust nu maar uit, Luc,
genoeg heb jij geleden.
We zullen je missen,
de leegte die je achterlaat, valt ons zwaar.
Nooit zullen we je vergeten,
in ons hart zal je altijd verder blijven leven...

Luc Cruyplant

1962 - 2025



We nemen afscheid van

Luc Cruyplant

Geboren te Dendermonde op 22 september 1962
en overleden te Buggenhout op 31 januari 2025.

*Volgens de wens van Luc zal het afscheid in alle intimiteit
plaatsvinden in aula De Vlinder, Acacialaan 10 te Dendermonde.*

*De bijzetting van de asurn zal plaatsvinden
op het kerkhof te Opdorp.*

Noch bloemen, noch kransen

De familie dankt u voor uw medeleven.

Hij leeft verder in de herinnering van :

Zijn broer, zussen, schoonbroers, neven en nichten:

Lucia Cruyplant en kind
Theo en Chris Van Vlassenrode - Cruyplant
Annie Cruyplant, kinderen en kleinkinderen
Frans en Greet Van Steen - Cruyplant,
kinderen en kleinkinderen

René Cruyplant
Marc (†) en Hilde Van Herreweghe - Cruyplant
en kinderen

Roger Moerenhout en kind

Zijn tante, neven en nichten

De families Cruyplant en Van Assche.

wie wenst kan condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

