

*Tot het laatste toe wilde je leven,
Door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
Maar over je lichaam had je geen macht.*

We nemen afscheid van

Pierre Verheyden

Echtgenoot van Philomène Verbelen

Geboren te Buggenhout op 22 april 1936
en overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde
op 8 februari 2025.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Pierre
**tijdens de plechtigheid in aula 'De Vlinder', Acacialaan 10 te Dendermonde,
op vrijdag 14 februari 2025 om 9.45 uur.**

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

De bijzetting van de asurn in het urnenveld zal in beperkte familiekring
plaatsvinden op het kerkhof te Buggenhout-Opstal.

Er is gelegenheid om Pierre een laatste groet te brengen in het
Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 te Buggenhout,
op woensdag 12/02 tussen 18 en 18.30 uur.

Hij leeft verder in het hart van:

Philomène Verbelen

zijn echtgenote

Benny en Brigitte Verheyden - Annerel
Bjorn Verheyden, zijn petekind

Viviane en Luc Verheyden - De Smedt
Dimitri en Ellen Lemmens - Van Der Wilt
Lina Lemmens
Nore Lemmens

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Verheyden, Verbelen en aanverwante families.

Met dank aan:

Zijn huisarts Du Bois Roland van de groepspraktijk Opstal
Thuisverpleging Nadine Sertijn, Dylan en hun team met in het bijzonder Robbe
Het verplegend personeel van het AZ St.-Blasius te Dendermonde, dienst neurologie

Wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

