

*Mijn wereld werd langzaam  
wazig en steeds kleiner,  
het werd mijn "eigen wereld"  
Soms zag ik iets bekends of  
voelde ik iets vertrouwds,  
dan was het weer even als vanouds*



We nemen afscheid van

*Irma Van San*

*Weduwe van Frans Simon*

Geboren te Buggenhout op 5 april 1930 en  
overleden in het wzc Herfstdroom te Buggenhout op 3 juni 2024

Zij leeft verder in de herinnering van:

Louis Jozef en Rita Simon - Van der Trappen,  
kinderen en kleinkinderen

Jean Pierre en Anne-Marie Simon - Verstraeten,  
kinderen en kleinkind

Marc Simon

Maggy Simon

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, neven en nichten.

De families Van San, Simon en aanverwante families.

Een woord van dank aan:  
het verplegend personeel van het wzc Herfstdroom te Buggenhout

**De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in de kerk van de H. Nikolaas te Buggenhout-centrum  
op vrijdag 7 juni 2024 om 10 uur.**

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

De bijzetting van de asurn in het urnenveld zal in beperkte familiekring  
plaatsvinden op het kerkhof te Buggenhout-centrum.

Online condoleren kan via: [www.rouwcentrumvandamme.be](http://www.rouwcentrumvandamme.be)



Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME - Kasteelstraat 54, Buggenhout 052/33 75 51