



*De kostbaarste nalatenschap van een mens
is het spoor dat zijn liefde in ons hart heeft achtergelaten.*

Albert Schweitzer

Omringd door zijn geliefde echtgenote, is van ons heengegaan
de heer

Michael Mönnighoff

Echtgenoot van Johanna Glas

Geboren te Werl (Duitsland) op 25 november 1952 en
thuis te Dendermonde overleden op 24 september 2024.

Dit melden u:

Johanna	<i>zijn echtgenote</i>
Manfred Manuela en Gerd	<i>zijn broer, zus en schoonbroer</i>
Heidi en Hansi Ingrid en Wolfgang Pepi	<i>zijn schoonzussen en schoonbroers</i>
Andreas Nilaya	<i>zijn neef en nicht</i>

Een oprecht woord van dank aan dokter Eggermont,
thuisverpleging Els Van de Velde, Nico en Wendy en het team van familie­zorg.

**De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Egidiuskerk te Sint-Gillis-Dendermonde (St.-Gillislaan),
op zaterdag 5 oktober 2024 om 10 uur.**

Samenkomst en begroeting aan de kist vanaf 9.45 uur.

Na de crematie zal de asurn thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Noch bloemen, noch kransen

Online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be



*Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur,
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.*

Albert Schweitzer

Umgeben von seiner geliebten Frau, ist von uns gegangen
Herr

Michael Mönnighoff

Ehemann von Johanna Glas

geboren in Werl (Deutschland) am 25. November 1952,
zu Hause in Dendermonde gestorben am 24. September 2024.

Dies melden:

Johanna	<i>seine Ehefrau</i>
Manfred Manuela und Gerd	<i>sein Bruder, seine Schwester und sein Schwager</i>
Heidi und Hansi Ingrid und Wolfgang Pepi	<i>seine Schwägerinnen und Schwäger</i>
Andreas Nilaya	<i>sein Neffe und seine Nichte</i>

Mit aufrichtigem Dank an Dr. Eggermont,
Thuisverpleging Els Van de Velde, Nico und Wendy und das Team von Familie­zorg.

**Den Trauergottesdienst feiern wir
am Samstag, den 5. Oktober 2024, um 10:00 Uhr
in der Sint-Egidiuskerche in Sint-Gillis-Dendermonde (St.-Gillislaan).**

Zusammenkunft und Begrüßung am Sarg ab 9:45 Uhr.

Nach der Einäscherung erhält die Urne einen liebevollen Platz zu Hause.

Bitte keine Blumen noch Kränze.

Online via: www.rouwcentrumvandamme.be

