

*Achter elke traan van verdriet  
schuilt de glimlach van herinneringen.*

We nemen afscheid van

*Elisa Cortens*

**Weduwe van François De Vreese**

Geboren te Anderlecht op 26 oktober 1928 en overleden in  
het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 6 februari 2025.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Andrée en Jacques De Vreese - Van Hellemont  
Frederik en Laura Van Hellemont - Pallazo  
Emma en Alba

Alain en Margo De Vreese - Hermans  
Zyno 🐾

Dominique en Conny De Vreese - Van Dooren  
Vicky en Filip De Vreese - Van den Bossche  
*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Haar neven en nichten

De families Cortens, De Vreese en aanverwante families.

Een oprecht woord van dank aan  
het personeel van het wzc Herfstdroom te Buggenhout en  
het verplegend personeel van het AZ St.-Blasius te Dendermonde  
en iedereen die Elisa met liefde en vriendschap heeft omringd.

**Het afscheid van Elisa, gevolgd door de asverstrooiing  
op de begraafplaats te Buggenhout-centrum, zal plaatsvinden in familiekring.**

Wie wenst kan online condoleren via [www.rouwcentrumvandamme.be](http://www.rouwcentrumvandamme.be)



Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME Kasteelstr. 54 - Buggenhout 052/33 75 51

